

BLOMNINGSTIDER

ÄNGAR, HEDAR	april	maj	juni	juli	aug	sept
Backsippa						
Backtimjan						
Cikoria						
Fältsippa						
Fältvädd						
Gul fetknopp						
Gullusern						
Gullviva						
Hagtorn						
Hedblomster						
Ljung						
Luktvädd						
Mandelblom						
Martorn						
Nyponros						
Sandlilja, stor						
Sandlilja, liten						
Sandnejlika						
Sandvedel						
Slån						
Trift						
LUNDAR, BRYN						
Blåsippa						
Hägg						
Lungört						
Månviol						
Pestskräp						
Ramslök						
Svalört						
Vitsippa						
Vitskråp						
Värlök						
Äppelträd						

Inom de flesta naturreservaten är all blomplockning förbjuden, se varje enskilt naturreservats föreskrifter.

- 1. VERKEÅNS MYNNING.** Vid mitten av 1600-talet användes platsen som utseppningshamn för Alunbruket som låg cirka 10 km västerut. Vid lågvatten syns de rader av träpålar och stenar som varit delar av en hamnanläggning. Sedan vägbyrtarna försvunnit flyttar sig mynningen beroende av vågor och strömmar. Söder om åmynningen, vid Klammersbäck, låg under järnåldern (100-1000 e.Kr.) en rik bebyggelse. Platsen kallas Maletofta och är känd både från sägner och arkeologiska undersökningar.
- 2. HAVÄNG OCH VITEMÖLLA STRANDBACKAR** är ett naturreservat mellan Verkeån och Vitemölla. Kalken i marken har tillsammans med det torra klimatet skapat förutsättningar för en av Sveriges sällsyntaste naturtyper, sandstämpan. Här hittar du många av sandstämpens typiska arter - tofsäxing, sandlilja, sandnejlika och sandvedel. Under högsommaren lyser strandbackarna i gult och violett av hedblomster, gul fetknopp, backtimjan och fältvädd.
- 3. HAVÄNGSDÖSEN** är från yngre stenåldern och byggdes för cirka 5 500 år sedan. Den låg länge dold under sand, men frilades under en kraftig höststorm 1843. Dösen består av flera stenblock som bildar en gravkammare. Från början var gravkammaren innesluten i jord och sten.
- 4. SKEPPARPSGÅRDEN** fungerar som vandrarhem sedan 1952, då Dag Hammarskjöld invigde gården. Den är en fyrårig korsvirkesgård från omkring 1750, som flyttades till sin nuvarande plats inför anläggandet av Ravlunda skjutfält.
- 5. LINDGREN'S LÄNGA** var tidigare skogvaktarbostad. Havängs museiförening har restaurerat byggnaden och den rymmer nu ett utemuseum där man t ex kan se fiskefångstredskap som användes vid öringsfisket bredvid. Känd från filmatiseringen av Fritiof Nilsson Piratens debutroman "Bombi Bitt och jag" (TV-serie 1968).
- 6. ÖRADEKAREN.** Fiskeplats känd sedan medeltiden då ån är en attraktiv lekplats för öring. Här finns rester av en fångstanläggning med åtta "kar" lagda tvärs över ån. Fiskeanläggningen restaurerades 2010. Då grävdes även en ny fåra för fisken, så den kan vandra runt karen och uppströms även vid lågvatten.
- 7. ÖRADEKARSGÅRDEN** är en fyrårig gård, utflyttad från Skepparps by vid enskiftet under 1820-talet.
- 8. RAVLUNDAFÄLTET** är ett militärt skjutfält från 1943. Idag omfattar skjutfältet 1600 hektar av hedmark och bokskog. När skjutfältet bildades försvann byarna Knäbäck och Killehusen. Stora delar av Ravlundafältet är skyddat som Natura 2000-område. Du är välkommen att besöka fältet men bara när skjutning inte pågår. Spana efter röd varningsflagga och läs skjutvarningarna som sätts upp, innan du går in på området.

NATURRESERVAT, LEDER OCH BESÖKSMÅL

Vandringslederna passerar igenom och intill flera naturreservat. Beskrivning och bestämmelser för respektive reservat finns på informationstavlor vid reservatsgränserna. För Drakamöllan-Kumlan finns särskild folder som kan beställas från Länsstyrelsen, eller laddas ner från hemsidan.

Läs mer om:

Naturreservaten www.lansstyrelsen.se/skane/naturreservat
 Skåneleden www.skaneleden.se
 Albo härads hembygdsförening www.alboharadshembygdsfor.se
 Christinehofs ekopark www.christinehofsekopark.se
 Christinehofs slott www.christinehofsslott.se
 Havängs museiförening www.havangsmuseiforening.se
 Backaleden www.backaleden.se
 Om appen Tidsmaskinen www.hembygd.se/skane

ÖVERNATTNINGSPLATSER

Vantalängan. Fri övernattningsplats i ladan för vandrare en natt. Gemensam sovbit för ca 20 personer. Liggunderlag och sovsäck nödvändiga. **Agusa.** Skärmskydd med plats för 7-8 personer. Inom naturreservaten är tältning endast tillåten på anvisad plats, en natt, vid Vantalängan och Verkasjön.

ÖVRIGT BOENDE OCH MAT

I området finns ett flertal möjligheter för den som vill övernattna mer bekvämt, samt flera matställen, från kafeer till gästgivarvärd. För mer information, kontakta turistbyrå i Simrishamn eller Tomelilla.

BETESDJUR

Leden går ibland över betesmarker. Upptred försiktigt vid kontakten med djuren och håll dig på visst avstånd. Betesdjuren blir ofta aggressiva vid kontakt med hundar. Gå därför aldrig i närheten av djuren när du har hund med dig, ta hellre en omväg kring betesmarken.

YTTERLIGARE INFORMATION

Länsstyrelsen i Skåne län
 010 - 224 10 00
skane@lansstyrelsen.se

Produktion: Länsstyrelsen Skåne
 Textbearbetning, karta och layout: Mona Persson
 Textbearbetning samt foto framsida: Maria Sandell
 Webbversion reviderad 2017



Länsstyrelsen
 Skåne

NATURRESERVAT I SKÅNE



Vandringsleder
 vid Verkeån



- 17. GALGBACKEN.** Avrättningsplats som användes ända fram till början av 1800-talet. I den branta sydsluttningen mot ån växer liten sandlilja och luktvädd.
- 18. TORPARBRON** är en samling hus från 1800-talets början som beboddes av jordlösa tjänstehjon, backstugesittare och husmän. De jordlösa fick slå sig ned i hus i Brösarps bys utkanter, på heden eller i skogen.
- 19. BRÖSARPS NORRA BACKAR.** På 1920- och 1950-talen planterades många områden med tall i östra Skåne. Det förändrade det böljande landskapet som förr var helt trädlöst. Planteringarna på de norra backarna har efterhand återförts till öppen betesmark.
- 20. GLIMMEBODAGÅRDEN** är en skånsk traditionell fyrårig korsvirkesgård med halmtak. Gården var ursprungligen ett skogvaktartorp till Glimminge skog (del av Maglehems ora, se punkt 42) som från år 1624 ägdes av Glimmingehus, 7 km sydost om Simrishamn. Skogen skulle täcka Glimmingehus virkesbehov eftersom borgens närområden saknade skog. I början av 1800-talet kom gården i privat ägo. Den var bebodd fram till 1959 och visar hur miljön på en självhushållande gård kunde se ut. Glimmebodagården är idag ett besöksmål och vårdas av Albo härads hembygdsförening. Här finns digital runda i appen Tidsmaskinen.
- 21. KALLKÄLLOR.** På södra sidan om Brunnsviksbäcken finns kalkkällor med rikligt vattenflöde. Berggrunden består här av "Killehuskvartsit" - grovkornig kvarts med inströdda fjäll av ljus glimmer.
- 22. LINDSKOGEN.** En gammal blandskog med avenbok, ek, lind och bok. Skogen ska få utveckla sig fritt, utan skötselåtgärder. När träden dör och ruttar blir de skafferier och bostad till insekter och andra småkryp. Hackspetten hittar mat och hackar sitt bohål i träden. Linden har mycket lös ved och hackspettar väljer ofta lindar som boträd.
- 23. VANTALÄNGAN.** Byggnaden fungerade som bostad fram till sekelskiftet. Mannen som då bodde här kom från Vantaröd och kallades "vanten". Numera tjänar den som rast- och övernattningsplats åt vandrare. I anslutning till stugan finns anvisade platser för tältning och eldning.
- 24. PESTSKRÅP** är karaktärsväxten i fuktiga områden längs Verkeån. Pestskräpen har de största bladen av alla Nordens växter. De kan vara upp till ¾ m i diameter, stora som ett paraply. Växten infördes som medicinalväxt då dess rotstock innehåller en illaluktande flyktig olja, som man trodde hjälpte mot pestsmitta.



25. HALLAMÖLLA har skriftliga belägg från 1400-talet. Kvarnen drevs fram till mitten av 1900-talet. Den fungerar fortfarande och visas på söndagar under sommaren. Då finns det även möjlighet att titta på en mängd olika bruksverktyg. Vattenfallen vid Hallamölla är Skånes största med en sammanlagd fallhöjd på ca 23 meter. Har du tur kan du få syn på en försärla, strömstare eller kungsfiskare vid fallen. Här finns digital runda i appen Tidsmaskinen.

26. TÄPPAMÖLLAN. Fick i huvudsak sitt nuvarande utseende vid en om- och påbyggnad år 1945.

27. VERKASJÖN. Här har du möjlighet att fiska abborre och gädda. Fiskekort krävs och kan köpas vid parkeringen till Christinehofs slott.

28. ANDRARUMS ALUNBRUK. Bruket grundades av Jochum Beck, som 1637 fick Christian den IV:s privilegium att anlägga ett alunbruk. Christina Piper köpte bruket 1725 och under perioden fram till hennes död år 1752 upplevde alunbruket sin storhetstid. Som mest bodde här 900 personer. Alun användes förr vid färgning av garn, garvning av skinn och limning av papper, dvs den process som gav papperet en yta det gick att skriva på. Aluntunnorna forslades med häst och vagn till utskleppningshamnarna i Åhus och Kivik, under en period också till en egen hamn vid Verkeån's mynning. För att få fram alun ur alunskeffern krävdes enorma kvantiteter ved. Alunbrukets ägare hade rätt att köpa all skog inom en cirkel med 2 mils radie från bruket till ett förmånligt pris, (Den s.k. Verkalinjen). Skogsägarna skulle fälla stämplade träd och forsla veden till bruket. Rätten gällde dock inte skog som tillhörde adeln eller kyrkan. Verkalinjen avskaffades år 1824 och 1929 upphörde verksamheten vid bruket.

29. CHRISTINEHOFS SLOTT. Christina Piper lät bygga slottet, som stod klart 1741. Runt slottet ligger Christinehofs Ekopark. Med utgångspunkt från slottets parkering finns flera markerade leder, allt från 1,5 km till en 12 km lång runda. Borstakärr som ligger intill slottet är en återskapad våtmark med myllrande liv.

30. HÄSTHAGEN. Under alunbrukets storhetstid behövdes många hästar vid transporter av ved och alun. Marken har fått sitt namn efter dätida användning.

31. ÄNGAVATTNING. Går du längs Skåneleden passerar du här över ett dike som grävts för att bevattna ängarna. Förr var ängsmarken av stor betydelse. En god höskörd betydde rikligt med vinterfoder för kreaturen. Under 1800-talet anlades ängavattningar. Från diket (som här kan ses löpa längs kanten på ängen) grävdes mindre kanaler och på så sätt lät man marken översvämmas under våren. Vattnet förde med sig näringsämnen som gav bättre skörd.

32. MÅNVIOL – VITSKRÅP. Vid stigen 50 meter norr om Breabäck växer månviol. Den är speciellt lätt att hitta sent på sommaren på grund av sina stora fröskidor. Här finns också vitskråp som är en sällsynt släkting till pestskråpet. Kom ihåg att man inte får plocka blommor eller fröställningar.

33. PUGGEHUSET. Gården har sitt namn efter "pugga" som betyder groda.

34. JÄREN – HÖRRÖDSÅSEN. En rullstensås som sträcker sig från Verkeån norr om Andrarum över Agusa och Hörröd till Mörkavad. Denna s.k. "getarygg" har en höjd av 8 – 17 meter.

35. AGUSASTUGAN. Intill vägen mellan Hörröd och Andrarum, ca 500 meter från skåneleden ligger detta gamla torpställe, en vinkelbyggd korsvirkesgård från mitten av 1800-talet. Här bodde Anna Mårtensson fram tills hon avled 1945. Gården lämnades som den såg ut den dagen hon föddes 1873, intakt med möbler, husgeråd, kläder och verktyg. Gården ägs sedan 1946 av Albo Härads Hembygdsförening. Här finns digital runda i appen Tidsmaskinen.

36. AGUSAHÄGNET. Vilthägn med kronhjort, dovhjort och vildsvin. Hägnet drivs idag av Svenska Jägareförbundet och används bland annat för att träna och diplomtesta jakthundar för vildsvinsjakt. För några decennier sedan kunde man åka hit för att titta på de då ovanliga grisarna, som sen länge varit utrotade från den naturliga faunan i Sverige. Vildsvin är dock listiga djur och var bra på att ta sig ur de vilthägn de hölls i. Idag är de vanliga i södra Sverige. Kronhjorten, Skånes landskapsdjur, tillhör också den ursprungliga faunan i landet. Den utrotades under 1700-talet i flera landskap och trängdes till slut undan till ett fåtal platser på några sydsvenska gods. Under 1980-talet fanns bara runt 500 djur. Sen dess har kronhjortsstammen ökat kraftigt.

37. ÖVERNATTNINGSPLATZ för vandrare. Här finns vindskydd, tortolett samt anvisade platser för tältning och eldning.

38. HÖRRÖDS KYRKA OCH KYRKORUIN. Här grundades år 1856 en ny kyrka. Kyrkan ersatte en äldre kyrka från 1400-talet. Ruinen efter den gamla kyrkan ligger strax intill. Enligt sägnen skulle den gamla kyrkan egentligen byggas i en dal som ännu idag bär namnet "Ekdala kyrka". Materialet forslades dit men flyttades av trollen, som var rädda för att bli störda. Kyrkan byggdes istället där materialet återfanns.

39. ENEFÄLAD. Stora delar av Linderödsåsen bestod för ett sekel sedan av enefälader. De flesta har planterats med gran eller övergått till bokskog. Fäladsmarker var betesmarker på magra, backiga och steniga marker. För att fäladen ska vara kvar krävs att den betas och att träd och buskar röjs bort. Från toppen av kullen har man en vacker utsikt över Hörröds by. Fäladen är skyddad som Natura-2000-område.

40. ÄSKEBJÄR är en hög sandkulle med terrasserad sydsluttning, belägen i naturreservatet Lillehem. På toppen finns ett gravröse och härifrån har man en fin utsikt. Här finns rikligt med backsippa och på den exponerade sydslutningen sandliljor.

41. DRAKAMÖLLANS OCH KUMLANS NATURRESERVAT. Backigt och vackert hedlandskap som är en rest av ett urgammalt kulturlandskap. Här har människor under tusentals år låtit sina djur beta. "Vandrande åkrar", där korta odlingsperioder kombinerats med långa tider av vila, har förekommit på markerna så sent som på 1960-talet. Resultatet har blivit en unik sandhedsvegetation som på sensommaren lyser lila av baktimjan och ljung. Markerade leder i reservaten visar dig runt över öppna kullar, ner längs Julebodaån och upp till platser med en vidunderlig utsikt över Hanöbukten. En särskild folder finns för området.

42. SKOGEN MAGLEHEMS ORA kallades tidigare Skepparps ora eller Kungens ora. Ora betyder höglänt och stenig skogsmark. Det är ett av Skånes största områden med bokskog som fram till 1824 var en kronopark. Du hittar arter som tandrot och gulsippa i skogen men betydligt vanligare är harsyran. Smaka gärna på bladen som ser ut som klöverblad. De har en frisk, syrlig smak.

43. BOKSKOGEN är värdefull för både växter, djur och människor. Under 1960- och början av 1970-talet ersattes ofta bokskogen av gran. För att rädda bokskogen från att försvinna helt infördes bokskogslagen år 1974. Den ersattes 1984 av ädel-lövskogslagen, som skyddade alla ädellövsträd, dvs alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn. Numera skyddas ädla lövträd enligt skogsvårdslagen.

Tänk på!

Inom naturreservaten gäller särskilda regler som begränsar allemansrätten. I reservaten inom kartans område, får du t ex inte tälta annat än på anvisad plats. Du måste hålla din hund kopplad och på de flesta ställen får du inte plocka blommor. I några av reservaten är det förbjudet att elda och i övriga får du endast elda på anvisad plats.

För varje område finns informationsskyltar där du kan läsa alla regler som gäller i just det naturreservatet. På länsstyrelsens hemsida hittar du också information om regler för alla naturreservat.

Syftet med Sveriges naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och tillgodose behov av områden för friluftslivet. De flesta naturreservaten på kartan, samt även områden utanför dessa, som t ex Ravlunda skjutfält, tillhör EU:s ekologiska nätverk Natura 2000. Nätverket har skapats för att hejda utrotningen av växter och djur och för att skydda deras livsmiljöer.